

Toespraak Naima Ajouaau, 2 februari 2018

Wederom werden we opgeschrikt door de moord op een onschuldig kind. Nisa4nisa werd overspoeld door de zorgen, boosheid en wanhoop van heel veel moeders. Na een update op Facebook ontstond al snel het idee om mensen bij elkaar te brengen middels een brainstormsessie om nieuwe energie op te wekken en met nieuwe ideeën en afspraken te komen.

Met de hulp van een kleine groep mensen gingen we aan de slag.

Een week later was er een zaal vol mensen die allemaal aan de slag wilden. Een samenleving waarin onze kinderen veilig op kunnen groeien, hun dromen kunnen najagen en alle kansen en mogelijkheden hebben om een mooie toekomst op te bouwen. Helaas kon niemand van de politietop aanwezig zijn. Van de minister van binnenlandse zaken kregen we geen reactie. Waarnemend burgemeester Van Aartsen deed moeite om zijn agenda om te gooien zodat hij kon aansluiten en een waardevolle bijdrage leverde aan deze inspirerende avond.

Er is veel gezegd en hiervan gaan wij nu een goed verslag maken. Daarna komen wij met een to do list en gaan daarmee aan de slag.

Dankbaar zijn wij voor de mensen die ons zonder enig eigenbelang hebben bijgestaan om dit in een korte tijd te organiseren.

Mijn bijdrage namens Nisa4nisa tijdens de avond:

Geachte aanwezigheden, lieve moeders,

Ik ben verheugd dat u met zulke grote getalen gehoor heeft gegeven aan onze oproep.

Ik sta hier voor u als boze moeder, als bezorgde burger, als vrouw en als voorzitter van stichting Nisa4Nisa (vrouwen4vrouwen) die vanavond uw gastvrouwen zijn. Ik sta hier niet alleen als Marokkaanse moeder maar als moeder. Moederschap kent geen etniciteit

We hebben deze avond georganiseerd omdat we het zat zijn. We zijn het zat om onze kinderen voortijdig te begraven, we zijn het zat om onze kinderen richting oorlogsoorden te zien vertrekken en we zijn het zat om onze kinderen in gevangenschappen te bezoeken. We willen geen moeders meer condoleren omdat hun zonen slachtoffer worden van criminele bendes waar politie en justitie niks mee kunnen. De moco-maffia woedt al 5 jaar en er schijnt maar geen einde aan te komen. Gevaarlijke wapens die gebruikt worden door macho jongens die denken dat ze in een Hollywood film spelen. Klaar is klaar.

Jarenlang hebben we aan de zijlijn moeten toekijken hoe de overheid en haar instellingen, maatschappelijke instellingen, zorg en onderwijs het ene experiment na het andere starten zonder enige betrokkenheid van moeders.

De overheid kende alleen de moskeeën en haar besturen en dat begrijpen we omdat in de jaren 80 en 90 men voornamelijk te maken hadden met eerste generatie moeders. Maar die tijd is voorbij lieve mensen. We hebben inmiddels te maken met tweede en derde generatie moeders die geen behoefte meer hebben om vertegenwoordigd te worden door witte instellingen, witte hulpverleners en alleen moskeebesturen. Als moeders hebben we vele gevechten moeten voeren met onderwijsinstellingen die onze kinderen al wilden classificeren omdat ze geen idee hadden van de leefwereld van ons kind. Als je elke dag moet aanhoren dat moeders gevechten moeten voeren met het systeem dat eigenlijk in het leven is geroepen om kinderen te helpen moet je je toch op een gegeven moment afvragen of dat systeem nog wel goed functioneert?

We zijn daarom blij verrast dat onze waarnemende burgemeester gisteren in de commissievergadering Algemene zaken heeft aangegeven dat er meer geïnvesteerd moet worden in moeders en de kracht van moeders.

Vrouwen weten als geen ander wat er in de gemeenschappen gebeurt, moeders weten waar hun kinderen mee zitten en moeders hebben de zwaarste taak maar worden het minst gehoord. We roepen de moeders dan ook op om de stilte te doorbreken. Als je weet dat er criminelen in je buurt actief zijn bel 112 of meld misdaad anoniem. Ga niet wachten tot je onschuldige kind op een plein of in een buurthuis om het leven wordt gebracht door een verdwaalde kogel.

Weet je dat er ronselaars in je buurt rondlopen meld het bij je moskee, je buurtagent en bij de gemeente. Waarschuw elkaar en maak elkaar bewust van de gevaren.

En overheid steun deze vrouwen, faciliteer hen, maak ze toezichhouders, politie-agenten, hulpverleners. Zij weten als geen ander hoe ze in de diverse gemeenschappen bij de moeders moeten komen. En ze zullen een enorme meerwaarde leveren aan al uw organisaties en aan de samenleving.

Wij willen een Amsterdam voor iedereen en een Nederland voor iedereen. We nodigen de aanwezige volksvertegenwoordigers die hier vanavond zijn uit om een inclusief programma te maken voor deze stad. Zeker nu er partijen meedoen die voor homeopathische verdunning pleiten en vluchtelingen de meest vreselijke racistische namen geven. Toets uw systemen op culturele sensitiviteit en echte kennis van de vraagstukken in de samenleving. De moeders staan klaar om aan de slag te gaan.

Vanavond staat in het teken van wat wij moeders en alle partners hier met elkaar kunnen doen om het tij te keren. Maar weet wel we gaan nu eisen stellen aan onze volksvertegenwoordigers en aan alle maatschappelijke instellingen.

We staan klaar om aan de slag te gaan maar wel op basis van een gezamenlijke visie en doelstelling. U ook?